

Ny dansk film om terrorangrebet på Krudttønden

Mandag til onsdag vises Bombshell – opgørets time. Se sidste uges omtale [her](#).



Den 14. februar 2015 afholdes et debatmøde om ytringsfrihed i det københavnske kulturhus Krudttønden. Mødet er affødt af terrorangrebet på den franske avis Charlie Hebdo i januar. Mødet på Krudttønden bliver sammen med den jødiske synagoge mål for en terrorhandling, og dermed skæbnesvangert for mange mennesker, først og fremmest

ofrene, filmmanden Finn Nørgaard og dørvagten ved synagogen Dan Uzan, gerningsmanden Omar og den nedslidte betjent Rico.

Krudttønden er ikke en dokumentarfilm, men den er frit inspireret af de virkelige begivenheder omkring terrorangrebet på Krudttønden og Københavns Synagoge. For eksempel er AKS-betjenten Rico en rent fiktiv figur der er sammensat af træk fra forskellige politifolk. Man kan spørge om det er rimeligt at skabe en film om terrorangrebet så relativt kort tid efter tragedien. Hvad er meningen med det? Per Juul Carlsen (DR, Filmland) har et bud på et svar: "... filmen genskaber klumpen i halsen og genstiller de fortvivlede spørgsmål, der følte så vigtige i dagene efter den 14. februar 2015, og som er lige så vigtige den 5. marts 2020: Hvad skete der? Og hvorfor? Og hvordan kommer vi videre herfra?" Bag filmen står makkerparret der blandt andet har skabt "Flammen & Citronen", instruktør Ole Christian Madsen og manuskriptforfatter Lars K. Andersen. Rollelisten er imponerende. Ud over Lars Brygmann der spiller den dræbte filmmand, Finn, og Nikolaj Coster-Waldau i rollen som AKS-betjenten, Rico, ser vi Adam Buschard, Albert Arthur Amiryran, Sonja Richter, Jakob Oftebro m.fl.



I weekendens familiefilm **The Call of the Wild** fortælles der om hunden Buck der lever trygt og rart i starten af 1900-tallet i Santa Clara i Californien. Men en dag bliver den kidnappet, ender i Yukon i Canada og møder den ældre mand John Thornton (Harrison Ford) som gør Buck til sin slædehund for at rejse ud i ødemarken. Selv om Buck aldrig har oplevet sne før, bliver den hurtigt Johns førerhund, og sammen tager de to ud for at finde deres plads i den vilde natur. "The

Call of the Wild" er et storslået, episk eventyr for hele familien! Filmens fantastiske billedside er som skabt til biografens store lærred hvor Alaskas vilde natur vækkes til live. Filmen bygger på Jack Londons romanklassiker af samme navn, første gang udgivet i 1903. Ud over Harrison Ford ses blandt andet Omar Sy (De Urørlige). Som en live-action / animationshybrid anvender "The Call of the Wild" banebrydende visuelle effekter og animationsteknologi for at gøre dyrene i filmen både realistiske og autentiske karakterer. Filmen er ikke synkroniseret til dansk, men der er selvfølgelig danske undertekster.

Se nærmere på www.byensbio.dk og www.facebook.com/ByensBio